

Nørre-Rangstrup Y's Men's Club

50 – års jubilæum den 27. okt. 2023.

Lidt historik:

Som én af de 7 ”fortidslevninger”, som her i dag fik overrakt 50 - nålen (tak til klubben for den), har jeg fået til opgave at plukke lidt frem af klubbens historie.

Det siger næsten sig selv, at det er en håbløs opgave på 10 – 15 min. at give et bare nogenlunde dækkende overblik over 50 års levet klubliv – for vi har i bedste Y's Men's terminologi været ”**aktive**” !

Men begyndelsen var både lang og sej, her i efteråret 2023 er det faktisk 54 år siden skibet blev sat på beddingen. Det skete med et venligt brev fra Aabenraa Y's Men's club, dateret 6. nov. 1969, til en række af os som nok var engageret i et eller andet arbejde. I brevet fortælles der lidt om Y's -dom og vi inviteres til et orienterende møde på Centralhotellet den 18. nov. Som anbefalere er brevet underskrevet af Kaj Knudsen, Mathias Andresen og Johannes Strunge Nielsen og som indbydere fra Aabenraa er brevet underskrevet af 4 personer, heraf Peter Nielsen som præsident. Lidt mere om de 3 anbefalere: Kaj var nok formand for Gram Kredsens KFUM &K, Mathias var lige kommet til Toftlund fra Tønder, hvor han havde været medlem af

Tønder Y's Men's Club, og Johannes var som kriminalbetjent kommet hertil fra Horsens, der havde han været Y's Men.

Ovenpå mødet den 18. nov. Inviterer man igen til møde den 2. dec. og indsætter en form for præsidié.

13. jan. 1970 åbnes nytåret op med et møde på Centralhotellet med taler, middag 11,00 kroner ! Og nu foreligger der et helt halvårsprogram med stiftende generalforsamling den 7. april.

De næste 3½ år er en stædig kamp for at få medlemmer, der er fuld program i hele perioden omkring en kerne på 10 – 12 medlemmer. Jørgen Jørgensen, Børnegården, er kommet med og tilfører uden tvivl klubben noget energi. Men det kniber for Aabenraa klubben at bevare gejsten og det kunne nok også knibe for vi andre. Vi havde jo alle mindreårige børn, vi var også i de år i gang med at bygge FDF-huset, (det var også sejt at få det gjort færdig), Mathias og Johannes var ledere i FDF – og så var der jo en grundlæggende skepsis over for den amerikanske ide om, at mænd skulle rende hjemmefra først på aftenen for at sidde og spise sammen !

Så sent som i halvårsprogrammet for 1. halvdel af 1973 er der kun 11 medlemmer og vi skal være mindst 20 for

at blive chartret ! Men underet sker - et pænt og velskabt barn med 21 lemmer bliver døbt den 27. okt. i Toftlund Kirke med efterfølgende fest på Agerskov Kro hvor ca. 200 deltog.

Johannes Strunge og Aase var flyttet til Skanderborg på dette tidspunkt – han havde nok trukket det største læs med at få os i gang. Han blev senere regionsleder 1986/87.

Klubben skulle jo være **aktiv** ! Så allerede i maj 1974 holdt vi vores første loppemarked i Vestergade 32 - stor succes – der holdt biler på begge sider af Vestergade helt op til Ribevej. En tradition var startet op. I 1975 var loppemarkedet flyttet op til Bondes ejendom bag kirken (det er der hvor der nu er urnekirkegård). I 1976 og 1977 blev det holdt i Anton Petersens haller nede bag domhuset (nu Stuk). Og fra 1978 var vi på Gøtterupvej hos Hans Jørgen Clausen. Han holdt ud med os til og med 1984. Fra 1985 havde vi Kjærs Tivolis haller – også på Gøtterupvej.

Disse loppemarkeder havde udviklet sig til rene folkefester hvor Toftlund by stod på den anden ende, der var optog gennem byen og en voldsom tilstrømning af mennesker. Der var tombola, skydning, salg af is m.m. 2 dage, lørdag og søndag. Senere blev sæsonen

udvidet, idet vi holdt et opfølgende loppemarked i august. Det kunne lade sig gøre fordi rest-lopperne kunne blive i hallerne sommeren over.

Før det ordinære loppemarked kørte vi rund 2 lørdage i træk for at samle lopper ind. Vi hentede også lopper på andre tider, især Mathias har samlet utroligt mange lopper sammen på sin Combi Camp og senere på en rigtig trailer. Det kneb med at få opbevaret lopperne, de fik plads forskellige steder bl.a. hos Holger og Britta, men det var ikke optimalt. Så i 1986 byggede vi ”loppehuset” - nede ved fjernvarmeværket - af genbrugsmaterialer og på en grund stillet til rådighed af Kommunen. Selv om huset er uisoleret og uden installationer så var det et stort fremskridt at få dette som lager.

Men også andre aktiviteter bør nævnes, i mange år havde vi således juletombola både i Toftlund og Agerskov, men det største og mest tidskrævende - og det der var flest penge i ved siden af loppemarkederne - blev Nørre-Rangstrup Lokale Køreplan. Det var Bent Andersen der først og fremmest fik dette projekt op og stå. Over 24 år fra 1990 til 2013 gav den 1.169.094 i overskud, heraf 1/3 til KFUM & KFUK i Strandelhjørn, Agerskov og Toftlund, eller 389.698 kr. Det var et fælles projekt, men jeg fornærmer vist hverken Henning eller

Holger ved at sige, at vi nok i klubben tog det meste af slæbet med at tegne annoncer o.s.v.

Køreplanen var ved at "løbe tør" og vi ville gerne have noget mere ud af alle de møbler vi fik ind bl.a. – og så begyndte tanken om en egentlig genbrugsbutik at modnes. Jeg har ikke her tid til at fortælle om hele processen, den var lidt dramatisk til tider. Men i 2012 havde vi det sidste loppemarked hos Kjærs Tivoli, pr. 1. dec. havde rådighed over lokalerne i Østergade 56 og 26. jan 2013 åbnede butikken med et brag og et salg på 13.751 kr. !

Butikken har siden fyldt rigtig meget i klubben og har også i høj grad befordret kammeratskabet, men ind i mellem må vi stoppe lidt op og sige til os selv, at det er klubben som har en butik og ikke omvendt – og at det ikke skal blive så professionelt at det sjove forsvinder.

Da børnehjemmet var ophørt med at være døgninstitution lukkede Jørgen Jørgensen os ind på nu Børnegården hvor vi så lånte mødelokaler i ca. 10 år og hans kone Maren lavede mad til os, der var jo et stort køkken til rådighed. I 1982 gik vi med som medejere af det som kom til at hedde De Unges Hjem og så blev vore møder flyttet hen i Vestergade 42 og da var det vist, at Tove Lund overtog jobbet med at lave mad til os.

Det var besværligt for hende, der var ikke nogen stor køkken og det foregik ved hjælp af små gryder, men hun holdt ud i en del år !

Vi har så i nogle år fået mad fra Marianne i Agerskov og senest fra Brugsen Toftlund.

Vi har jo ind til det Herrens år 2023 officielt været en ren mandeklub og det har egentligt bekommet de fleste af os – og af vore damer – godt. Vi har hele tiden været mellem 21 og 31 medlemmer. Men nu ser det anderledes ud, ja det begyndte faktisk allerede i 1971, for på en generalforsamling den 16. marts 71 blev det vedtaget, at damerne skulle **deltage** mindst 4 gange om året – og så skred det jo efterhånden mere og mere, og nu er der måske 4 gange om året hvor de **ikke** deltager.

Nå spørg til side, for alle her ved jo, at uden vore koners positive medvirken kunde klublivet simpel hen ikke fungere, det gælder de almindelige møder udvalgmøderne, loppemarkeder, genbrugsbutik og meget mere - så de falder ikke på halen over, at vi nu formelt er blevet til en blandet klub nu !

--

Vores Y's Men's engagement uden for egen klub i distrikt og på regions plan har vel altid været en lille smule modstræbende – vi har været enige om, at arbejdet i egen klub var det vigtigste og har vel – når sandheden skal frem – **altid været helt godt tilfreds med os selv ! - faktisk med god grund, for vi var og er vel regionens bedste klub!!** På et område har vi dog så rigeligt gjort hvad der kunne forlanges - med Poul Nissen som vores "jubilæums – DG" har vi over de 50 år stillet med 10 distriktsguvernører til Distrikt Grænselandet, næsten dobbelt af hvad vi har været forpligtet til. Allerede i 1975/76, kun 2 år efter chartringen, påtog Jørgen Jørgensen sig rollen som den første herfra.

Vi kan da også glæde os over, at vi fik lov til at være moderklub for Løgumkloster Y's Men's Club, som blev chartret den 31. maj 1986. Forinden var forløbet en lang "graviditetsperiode" ; herfra var det i høj grad Mathias, som holdt ud og til sidst, sammen med nogle erfarne lokale folk, fik ført dette projekt til ende – som klub havde vi bestemt ikke meget ære af processen.

Fra sin DG-rejse til Osaka i Japan havde Jørgen en venskabsklub "med hjem", nogle år senere blev det også forsøgt med en klub i Bukarest. Men begge dele løb lige så stille ud i sandet, det var for fjernt og

fremmed for os herude på landet.

Men Viggo Andresen var en ildsjæl, som præsident fik han – ad veje som er ukendt for mig – etableret en forbindelse til Nykøbing Mors – klubben. Vi udvekslede introduktionsskrivelser omkring nytåret 2006 – herfra var vi selvfølgelig lidt benovede over, at en gammel og fin byklub ville knytte forbindelse til os, kunne vi herved på den flade del af Sønderjylland gøre os interessante for "øfolket! I Limfjorden ? Men vi har hver for sig "leveret" og venskabsforbindelse har udviklet sig positivt og stærkt - herfra siger vi tak - vi ser hen til de årlige besøg hos hinanden !

De er blevet gennemført hvert år på nær 3. I 2010 var vi stedet taget på bustur til Alsace med Hans Jørgen som chauffør, i 2011 var vi kun 4 tilmeldt, så det blev aflyst og i 2014 blev der lavet en tur til Rumænien hvor også en del fra Nykøbing-klubben deltog. Jeg vil lig her nævne, at vi allerede i 2005 havde arrangeret en rejse til Rumænien hvor vi så en del af de projekter om vi havde støttet gennem Dansk Balkanmission.

Jeg har for længst overskredet mine tildelte minutter, men I er jo vandt til at høre nogle af vi gamle docere og I ved også, at uden at have rødder i fortiden så er der ingen fremtid – spørgsmålet er så det alvorlige, om der er gået råd i rødderne ? I 1977 var medlemmernes

gennemsnitsalder 38 år, i 2006 var den 63 og nu er den 78 – 79 år – så er det meningen, at vi skal dø af ælde ? Det synes jeg ikke ! – Hvis vi **vil** kan vi stadig skabe store resultater og gode oplevelser sammen og forhåbentlig også trække lidt yngre folk ind i vores fællesskab !

Vi har over de forløbne 50 år indtil 1. juli i år uddelt i alt 4.782.000 til et væld af gode formål, i beløbet er medregnet vores part af køreplanpengene ca. 779.000.

Det synes jeg godt vi må være lidt stolte over !

Tak for ordet og de 50 år !

Kristian